



Als stenen konden spreken

Wandelroute over de puinpaden uit de 2^e wereldoorlog

Op 14 mei 1940 werd Rotterdam gebombardeerd door Duitse vliegtuigen. Het centrum van Rotterdam werd hierdoor volledig verwoest. Het puin van de stad werd in de jaren van de bezetting gebruikt als bouw materiaal. Zo kwam ook een lading puin in Oisterwijk terecht. In de Oisterwijkse bossen bouwden de Duitse bezetters in 1943 een munitiedepot. Omdat de vrachtwagens wegzakten op de bospaden, werden de paden verhard met puin afkomstig uit Rotterdam.

Deze stenen liggen 72 jaar later nog in Oisterwijk en vormen een wandelpad rondom het Goorven. Dit wandelpad is gemarkeerd met informatiezuilen. Zodat de gebeurtenissen uit de 2^e wereldoorlog bij huidige en toekomstige generaties in herinnering blijven.

Als stenen konden spreken

De verhalen over het puin uit Rotterdam en het munitiedepot in Oisterwijk inspireerde Bob Keasberry tot het samenstellen van een boek met als titel 'Als stenen konden spreken'.

Aan de hand van foto's, kaarten en andere afbeeldingen vertelt Bob Keasberry beknopt het verhaal van deze bijzondere relatie tussen Rotterdam en Oisterwijk. De Tweede Wereldoorlog in Oisterwijk was weliswaar minder dramatisch dan in Rotterdam, maar het venijn zat bij Oisterwijk in de staart, in de weken vóór de bevrijding. Zoals het laten ontsporen van een locomotief bij het Haarens Broek als verzetsdaad op 5 september 1944, de ontploffing van de munitietrein ruim een week later op 16 september, veroorzaakt door Britse bommenwerpers en het opblazen van bruggen door de Duitsers in oktober van dat jaar.

'Als stenen konden spreken' samengesteld door Bob Keasberry. Uitgave van De Kleine Meijerij/ Stichting het kwartier van Oisterwijk. ISBN 978-90-809127-7-9. Verkrijgbaar bij de VVV in Oisterwijk.

De informatiezuilen zijn een initiatief van Heemkundekring de Kleine Meijerij en mede mogelijk gemaakt door de gemeente Oisterwijk en Natuurmonumenten.